

# Reis door Laos

24-daagse reis 4-8 deelnemers € 2.850



## Reis door Laos

Toen ik in 1992 voor het eerst in Laos kwam, op een transitvisum van een week waarmee ik de hoofdstad Vientiane niet uit mocht, kon ik niet vermoeden dat ik er talloze malen terug zou keren als reisleader, en dat ik er ooit naar alle uithoeken van het land zou reizen. En nog minder kon ik vermoeden dat ik er op den duur een *pied-à-terre* zou hebben, en dat Luang Prabang een tweede thuis voor me zou worden.

Deze rondreis door Laos geeft je een divers beeld van het land dat me na aan het hart ligt. Je ziet boeddhistische kloosters en treft boeddhistische monniken. Je ziet Franse architectuur, stammend uit de koloniale tijd. Je stuit op herinneringen aan de Vietnam Oorlog waar Laos in de jaren '60 bij betrokken raakte. Je leert Laos ook van zijn groene kant kennen, met zijn bossen, rivieren, watervallen. Je bezoekt de oude hoofdstad Luang Prabang, de mysterieuze Vlakte der Kruiken, en de Cambodjaanse tempelruïne Wat Phu uit de periode van Angkor Wat. Alle drie staan ze op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Net zo mooi is het om te zien hoe het dagelijkse leven van de mensen zich afspeelt, in de velden en in dorpen, op markten, in eethuizen, langs rivieroeveren. De Mekong is de levensader van Laos, en vaak verblijf je in stadjes die aan de rivier liggen.

